

VÆDDELØBSBLADET

ORGAN FOR TRAV- OG GALOPSPORT

Nummer 54

25. SEPTEMBER 1947

35. Aargang

Danmarks bedste Følhoppe - Marie the Great - bliver i Morgen slaaet ned.

Danmarks bedste Følhoppe, Marie the Great, der var født paa Laurel Hall Farm i Amerika i 1917, bliver i Morgen slaaet ned paa Gaarden »Lille Konstantinsborg« ved Aarhus.

Marie the Great, der altsaa opnaaede den for en Hest meget høje Alder af 30 Aar, importeredes til Danmark i Vinteren 1930 og var paa det Tidspunkt 13 Aar. Det Danske Travelskab havde den Gang taget den fornuftige Beslutning at indkøbe et Antal Hopper ifølede og med Føl ved Siden i Amerika, (hvor vilde man ogsaa gerne gøre det i Dag!), og i den Anledning henvendt sig til Træner Koster, der var taget til Amerika for at overvære den store Old Glory Auktion paa Madison Avenue i New York, der dengang fandt Sted hvert Aar og var verdensberømt. Paa Old Glory Auktionen blev hovedsagelig falbudt 1½ Aars Plagge, men Koster rejste ud paa Farmene og købte en Samling Hopper med Føl, dels nogle, der var tilbudt Hr. H. C. Riegels, og dels nogle, han selv valgte, og disse Heste naaede hertil ved Aarets Udgang, hvorved Føllene opnaaede Anerkendelse som danske Indlændere, de saakaldte Mock-Indlændere. Trods den strenge Aarstid slap 7 Hopper og 7 Føl uskadt over Atlanterhavet, og Mandag den 9. Februar 1931 blev berammet som Auktionsdag.

Det var bitterlig koldt den Dag, Auktionen fandt Sted, men Restaurationen var opvarmet, og lige nedenfor Verandaen blev Hestene fremstillede og solgte. Som altid, naar der har været Tale om Bortauktionering af amerikanske Traverere, blev ogsaa denne Auktion en meget stor Succes og Priserne høje maalt med Datidens Øjne. Den højeste Pris opnaaede den knap 1-aarige Rotarion (senere omdøbt til Peter Mc. Elwyn), der tilsløges Grosserer Wm. Andersen for 8.100 Kr. efter haard Kamp. Peter Mc. Elwyn kom aldrig til at starte, idet den allerede som Plag blev angrebet af en Mavesygdom, der viste sig uhelbredelig, hvorfor denne Traverer i enkelte Arbejder havde vist store Evner, maatte slaas ned.

Blandt de andre Føl, der blev solgt paa denne Auktion, blev Marie Hanover (Mr. Robert—2150 Kr.), Jolly Miss (Søren Houlberg—2100 Kr.), og The Holly Leaf (Schellerup Nielsen—1925 Kr.), dem, der gjorde sig mest kendt paa vore Baner. Af Følhopperne blev de mest betydende i Avlen Lu Minta (Carl Ryle—1975 Kr.), Vesta (Wm. Andersen—4500 Kr.), Marjorie Leonard (Hr. L. J. H.—2850 Kr.), Petress Marshall (Carl Jørgensen—1350 Kr.), Cora Britton (N. F. Jensen—1000 Kr.) og Marie the Great (Hr. N. Christensen—1525 Kr.).

Om Marie the Great, der var Datter af den store Banebryder i amerikansk Traveravl, Peter the Great, og en Hoppe af gammelt Blod, Marie Frances, sagde Auktionarius, Hr. Helge Marks-Jørgensen, Centralforbundets nuværende Generalsekretær, at hun havde et hurtigt

Øje, og det var rigtigt, det var en vaagen og energisk Hoppe at se paa, og for en Gangs Skyld havde Amerikanerne sluppet en Guldklump ud af Landet. Marie the Great's første Ejer i Danmark, Amager-Gaardejeren Hr. N. Christensen, havde kun Hoppen i ganske faa Dage, han solgte Marie the Great til Hr. Sigv. Jacobsen i Aarhus og købte i Stedet Lu Minta af Hr. Ryle.

Marie the Great medbragte fra Amerika den ovenfor nævnte Plag Marie Hanover, der var efter Dillon Axworthy, og Marie Hanover vil erindres af de fleste Travfolk som en ualmindelig tiltalende Traverer, der opnaaede en saa god Rekord som 1,22,4, med hvilken den i lang Tid var Danmarks hurtigste Hoppe. Da Marie the Great solgtes paa Auktionen, var den iføl ved en af Amerikas berømte Hingste, Sandy



Hr. Ejegod Mortensen med Danmarks berømteste Følhoppe Marie the Great, som han nu paa en eksemplarisk og smuk Maade skiller sig af med.

VÆDELØBSBLADET

Redaktør og Udgiver:

Kai Hansen (Ansvarshav.).
Priv. Tlf.: Fredensborg 289 v.

Redaktionssekretær:

J. C. Petersen. Tlf. Eva 3150.

Redaktion og Ekspedition:

Gasværksvej 8, København V.
Telefon Eva 3150.

Abonnement:

20 Kr. pr. Aar (frit tilsendt).

Løssalg: 35 Øre pr. Nr.

P. Hansens Bogtrykkeri - Kbhvn. V.

Flash, der for faa Aar siden blev købt til Sverige, og efter denne Hingst fødte den i 1931 i Aarhus Rex the Great, der skulde blive en af Danmarks allerberømteste Traverere. Rex the Great blev som den overvejende Part af Marie the Greats bedste Afkom solgt til de københavnske Baner, hvor den kom i Eje hos Hesteejerforeningens tidligere Formand, Bagermester Vald. Nilsson, hvis Livs Hest det blev. Hingsten har under hele sin Karriere været i Træning hos Hans Hansen, der har opnaaet ganske enestaaende Resultater med den, og der er kun to Traverere i Danmark, der kan sidestilles med Rex the Great, nemlig Lauritz og Sonny Diamond. Lauritz var den, der vandt de fleste Sejre (61), men Rex the Great den, der vandt de fleste Penge, — i 222 Starts 50 Sejre og 135.525 Kr. — Rex the Great vandt baade Kriterium og Derby, og i 1939 sejrede den meget smukt i Skandinavisk Mesterskab i Stockholm trods en stor Fejl. En Mængde andre store Løb har Rex the Great naturligvis ogsaa vundet i sin Karriere, og den var 12 Aar gammel endnu en meget kampdygtig Hest og sluttede af med en Sejr paa Amagerbanen. Rex the Great er nu Bedækningshingst paa det store Stutteri »Karensdal« ved Odder, og dens Afkom har allerede gjort sig pænt gældende.

Efter Rex the Great fødte Marie the Great i 1932 Sandy Mac, hvis Fader var San Walker, og her kom en Hingst, der ikke var meget ringere end Rex'en, men som dog ikke naaede saa store Resultater, skønt den fik nøjagtig samme Rekord 1,21,5. I Kriteriet 1935 blev Sandy Mac, der tilhørte den store Hesteejer Peter Hansen, anden bag Styrmand, kørt af Rabenhorst, medens han i Derbyet 1936 fejlede for Thomas Hansen, just som han paa sidste Langside kom med et Fremstød, der vilde have bragt ham langt frem. Samme Aar — altsaa som Firaaring — præsterede Sandy Mac sit Livs største Bedrift ved for Per Bengtssen at sejre i Skandinavisk Mesterskab i Oslo foran Sonny Diamond. Med Aarene blev Sandy Mac

en ret udpræget Amagerhest, og med Koster i Sulcyen vandt den 2 Gange Amager 5- og 6 Aars Grand Prix og 2 Gange Indlænderpokalen. I Amagers Internationale Grand Prix blev Sandy Mac Nr. 3 bag Styrmand og Sir Walter Scott. Sandy Mac's Ben blev svagere med Aarene, men efter at være solgt til Aarhus, blev den dog ogsaa en nyttig Hest derovre. Sandy Mac er nu ligesom Rex the Great Bedækningshingst i Jylland, og dens Afkom lover godt.

Marie the Great blev solgt til Hr. Carl Rasmussen, Aarhus, for hvem Hoppen i 1933 v. Forest Fire fødte Tella the Great, der ogsaa skulde blive en af dansk Travsports bedste Heste. Tella the Great blev solgt til Hr. H. Dirksen, Amager Mølle, og var i al sin Tid i Træning hos Gerhard Petersen, for hvem den fik en meget stor Betydning. Tella, der var en meget populær Hest, vandt baade Kriterium og Derby paa overlegen Maade, og dens Slutspeed var navnlig i dens yngre Dage ganske kolossal, man vidste, at ud for 500 Meter-Pælen skød »Gerhard« med »Tella«, og saa fejede de al Modstand til Side. Tella the Great kom, som det vil erindres, ulykkeligt af Dage ved at styrte i et Dameløb paa Amager. Den brækkede i Faldet Skulderen og maatte skydes, og selvom Tella the Great paa det Tidspunkt var en noget svækket Hest, var dens Tab for Avlen stort. Tella the Great fik Rekord 1,22,4 og vandt 86.817 Kr. og er Danmarks mest vindende Hoppe.

Efter Tella the Great kom Uranie the Great, ligeledes ved Forest Fire, og ogsaa den blev en hæderlig Traver, men den naaede aldrig de Højder som Søsteren. Marie the Great blev solgt til Hr. Ejegod Mortensen og fødte i 1935 Anna the Great v. Moore Dear, den fik Rekord 1,28,4. Aaret efter kom Baroness the Great v. Amerikaneren Pastime, der kun naaede Rekord 1,31,4, men derefter kom paany en Hest af stort Format, Casino the Great v. Pastime. Casino the Great havde en langsom Udvikling, men den blev bedre og bedre med Aarene. Den blev en af Aarhusbanens fineste Heste, og i Aar, hvor den er solgt til Stutteriet Brandenbjerg, gør den sig, 10 Aar gammel, endnu smukt gældende og har reduceret sin Rekord til 1,24,1.

I 1937 førtes Marie the Great til Brother Guy, efter hvem den fødte Duncan the Great. Duncan the Great blev solgt til Pseudonymet Hr. Knud, for hvem den først hos Ger-

hard Petersen og senere hos Kster blev en nyttig Hest, der vandt mange Sejre. Efter Duncan the Great fulgte i 1939 Europa v. Hping, der fik Rekord 1,30, men so vi ikke har set herovre, og so nu er gaaet over i Avlen, og i 19 kom derefter ved Pastime endnu en fænomenal Traverer efter Marie the Great, nemlig Frances the Great.

Denne Hoppe havde de samme gode Egenskaber som dens Brødre og Søstre, den var speedig som Frank og stærk som Rex'en. Paa Fyre hos Rudolf Jensen gik den so Trearing fra Sejr til Sejr, og derefter at gaa til Charlottenlund hvor den paa overbevisende Maade i Kriteriet slog saa fine Trearinger som Frank, Future og Flac. Frances the Great vakte Furore — en saa fænomenal Trearing havde man ikke set siden Aargangen, og den satte Kriterie rekord med 1,25,9, og den bestaa den Dag i Dag.

Desværre for dansk Travsport fik vi ikke Frances the Great se som den store Stjerne, man ventede, den skulde blive. Den Ben var for svage, og en stor Karriere blev tidlig afbrudt. Frances the Great er nu gaaet over i Avlen, hvor vi venter, at den vil blive sin fænomenale Mors Affølger. Den er i Føl ved den berømte Svensk-Amerikaner Bulwark, og af denne fornemme Krydsning ventes der saa at sige alt.

Frances the Great blev Marie the Greats sidste Stortraver, men Marie var da ogsaa 23 Aar gammel og det er en Kendsgerning, at selv gode Følhoppers Afkom forringe med Aarene. Marie the Great fødte i 1941 Gerhård the Great (v. Moore Dear), som vi endnu har gaaende paa vore Baner, og i 1942 v. Brother Guy Hellas the Great.

Efter hvert Aar at have født Føl — fra 1930 til 1942 — forblev Marie the Great gold, og nu har dens sidste Ejer, Hr. Ejegod Mortensen besluttet, at Danmarks bedste Følhopper skal slaas ned, den er trættet og mæt af Dage. Marie the Great vil faa sit sidste Hvilested paa Ejerenes Gaard »Lille Konstantinsborg«, og der er i et Hjørne af Haven beredt en Grav til den.

Marie the Great var et Fund for dansk Travsport, og vi haaber, at den gennem sine Sønner og Døtre langt ud i Fremtiden vil paa Betydning for dansk Traveravl og Travsport. Desværre blev Marie the Great aldrig ført til Danmarks bedste Hingst, Captain Axworthy, hvad der vilde have været baade ønskeligt og rimeligt, men Hoppen var enestaaende deri, at den med hvilken som helst Hingst leverede første Klasses Afkom.

Marie the Greats Afkom har vundet ca. en halv Mill. Kr., og hun har beredt sin Ejer og vor Travsport den største Lykke og Glæde. Hendes Navn vil derfor bestaa i mange Aar. Cajus.

Et Par Traverhopper

af god Afstamning, garanteret i Føl ved Styrmand og Silver Prince og vant til lettere Arbejde, sælges paa Grund af Pladmangel. Henv. til Telf. C. 10.233.